



## Liturgie voor zondag 6 oktober 2024 Aengwirder tsjerke

***Thema: 'Nuchtere Friezen, maar ook Sionskinderen'***

DE VOORBEREIDING

Trois mouvements - Léon Boëllmann

Welkom en mededelingen

Prière - César Franck

Stilte (staand)

Bemoediging en groet *in beurtspraak*

Voorg.:           Onze hulp is in de Naam van de Heer  
ALLEN:           DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
Voorg.           Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
ALLEN:           EN NIET LAAT VAREN  
                      HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON.

Voorg.           Genade voor u en vrede  
                      van God, onze Vader,  
                      en van Jezus Christus, de Heer.  
ALLEN:           AMEN

Aanvangslied Psalm 87: 1, 2, 3 en 4  
(hierna gaat de gemeente weer zitten)

Over deze dienst

Lied 802: 1, 2, 3 en 4

Kyriegebed, wij vullen dit gebed drie maal aan met het zingen van het Kyrie:  
Lied 367d

Glorialied Psalm 146: 3 en 5

DE SCHRIFT

Gebed bij het lezen uit de Bijbel

Wij ontsteken het kaarsje voor de Kinderkring

De Heer heeft ons gegeven

*tekst* Riemer Praamsma                      *muziek* Jan de Jong



De Heer heeft ons ge-ge-ven  
licht om mee te le-ven,  
er is voor al-le-maal  
een plek in zijn ver-haal.

*de kinderen gaan naar de Kinderkring*

Eerste Schriftlezing: Psalm 87 (NBV 2021)

Psalm 122: 3

Tweede Schriftlezing: Verzen uit Romeinen 11 (NBV 2021)

Lied 848: 1, 2, 3, 4 en 5

Verkondiging

Lied 756: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 4 vrouwen, 5 mannen, 6, 7 en 8 allen

## DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: Dank-en voorbeden, gelegenheid voor stil gebed, en samen gebeden 'Onze Vader'

Mededelingen van de diaconie en de bloemendienst

Inzameling van de gaven

*Ondertussen komen de kinderen terug in de kerk*

Slotliet 755: 1, 2 (Frysk)

Wy gean de wrâld yn mei Gods seine en sjonge oanslútend: Liet 425 (Frysk)