



Liturgie zondag 27 mei 2024 Nij Brongergeatsjerke

Van buiten naar binnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Inleidend orgelspel

Stilte (de gemeente gaat staan)

Votum en groet

Zingen: *Vrede voor jou, hierheen gekomen* (mel. Lied 276)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal, wij leven voor elkaar.

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn.

Gebet om ontferming

Zingen: *Gij volken loof uw God en Heer* (Lied 117a)

De kinderen in het midden,

We zingen: *De Heer heeft ons gegeven*

De heilige Schrift

Eerste lezing: Genesis 18:1-15

We zingen: *Zing halleluja, hemel en aarde, zing* (Lied 648)

Tweede lezing: Hebréeën 13: 1-2

We zingen: *Laudate, omnes gentes* (Lied 117d)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Verblijdt u, alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u, alle volken, en looft God altijd weer.

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.

Verkondiging

We zingen: Wat zou ik zonder U geweest zijn (Lied 800: 1 en 4)

Dienst van gaven en gebeden

Gebeden: Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Moment voor mededelingen van de diaconie en de bloemendienst

Inzameling van de gaven

Tijdens de inzameling van de gaven komen de kinderen van de KinderKring terug in de kerk

Van binnen naar buiten

Slotlied: *Ga met God* (Lied 416: 1,2,3)

Wegzending en Zegen

Antwoordlied: *Ga met God* (Lied 416: 4)